

Dikke duim voor Sint - Jonkvrouw Marjolein

Tekst en muziek: Wesley Mölenberg en Stevie Thiessen

La la la la la la

Sint als ik iets kon veranderen, dan zou ik dat zo doen
Altijd die zelfde liedjes en het vullen van een schoen
Het lopen over daken en het rijden op uw paard
Gaaf dat soms nooit vervelen, Sint? Want u bent al bejaard
Waarom neemt u geen iPad of een hippe telefoon?
Dan maken wij ons lijstje en we appen u gewoon
Op Facebook voegen wij u toe als allerbeste vriend
Voor u een duimpje in de lucht, dat heeft u wel verdiend

Maak een mijter met je handen
maak een mijter in de lucht
Zwaai naar links, zwaai naar rechts
misschien zwaait de Sint wel terug
Dan draaien we een rondje
en straks zingt ieder kind
We zijn uw allergrootste fan
een dikke duim voor Sint (2X)

La la la la la la

Maak een mijter met je handen
maak een mijter in de lucht
Zwaai naar links, zwaai naar rechts
misschien zwaait de Sint wel terug
Dan draaien we een rondje
en straks zingt ieder kind
We zijn uw allergrootste fan
een dikke duim voor Sint (2X)

Ach, laat Facebook nu maar zitten
het ging toch nooit verkeerd?
We laten u genieten, van wat wij hebben geleerd

Maak een mijter met je handen
maak een mijter in de lucht
Zwaai naar links, zwaai naar rechts
misschien zwaait de Sint wel terug
Dan draaien we een rondje
en straks zingt ieder kind
We zijn uw allergrootste fan
een dikke duim voor Sint (3X)