

JONKVROUW MARJOLEIN EN CARAMBA – DAAR IS DE BOOT!

Ik kan haast niet wachten
maar doet het een jaar
en had in de zomer
mijn lijstje al klaar
Maar plots in november
dan is er die dag

We zwaaien we zingen, we komen eraan
tienduizend kinderen zullen er staan
De mist in de haven
en iedereen wacht
De boot in de verte en iedereen zingt
we voelen ons gelukkig als de stoomfluit klinkt

REFREIN

Daar is de boot, daar zijn ze weer
alle pakjes aan boord,
wat krijg ik deze keer?
Ik heb bijna alles, dus wens ik niet veel
een groot feest gaan vieren dat is wat ik wil

Daar is het paard, daar is de Sint
er wordt hard gezongen door ieder lief kind
Snoep wordt gestrooid en het dansen begint
als Piet in het donker mijn huisje nog vindt

La la la, la la la la

REFREIN 2X

Daar is de boot, daar zijn ze weer
alle pakjes aan boord, wat krijg ik deze keer?
Ik heb bijna alles, dus wens ik niet veel
een groot feest gaan vieren dat is wat ik wil

Daar is het paard, daar is de Sint
er wordt hard gezongen door ieder lief kind
Snoep wordt gestrooid en het dansen begint als
Piet in het donker mijn huisje nog vindt

Dit feest vind je nergens, de sfeer is uniek
het snoepgoed, de Pieten en mooie muziek
We blijven het vieren, dat is ons geleerd
dus zullen we zingen als de Sint aanmeert

REFREIN

Daar is de boot, daar zijn ze weer
alle pakjes aan boord, wat krijg ik deze keer?
Ik heb bijna alles, dus wens ik niet veel
een groot feest gaan vieren dat is wat ik wil

Daar is het paard, daar is de Sint
er wordt hard gezongen door ieder lief kind

Snoep wordt gestrooid en het dansen begint als
Piet in het donker mijn huisje nog vindt

Daar gaat de boot, daar gaan ze weer
alles pakjes verdeeld,
tot de volgende keer

WWW.LIMBURGSSINTERKLAASJOURNAAL.TV